



## Bli medlem i Östbo!

Vi får direkt säga ett gott nytt 2007 till alla våra medlemmar och förhoppningsvis också till några nya medlemmar.

Vår klubbtidning går den här gången också ut till en del personer som vi hoppas ska bli medlemmar.

Om Du vill bli medlem – vilket vi hoppas – betalar Du avgiften med ett inbetalningskort till Östbo Historiska Sällskap, Ingrid Gunnarsson, Geijersgatan 12, 568 30 Skillingaryd. Pg 471 28 38 – 4. Avgiften är 75 kronor för enskild, 150 kronor för hel familj.

OBS! Glöm inte att ange ditt namn på

ibetalningen.

ÖHSboiten utkommer 2-6 gånger per år och är ett sätt att hålla alla informerade. Som medlem har man ofta också rabatt på vykort, filmer med mera som utges av föreningen.

Du som har ett intresse av hembygden och som är bosatt någonstans på vårt klot: Gör slag i saken. Gå med nu! Du kanske kan bli vår 100:e medlem. Det är nämligen inte så långt kvar dit.

För föreningar är avgiften 150 kronor och för företag 300 kronor.

PS Någon betalade in avgift den 23/11 men det stod inget namn... Hör av dig till vår kassör Ingrid Gunnarsson 70731.

## Tre fina höstdagar med Östbo

Under hösten har vi haft tre utåtriktade arrangemang.

Det inleddes med Kulturhusens Dag den 10 september i bibliotekets foajé, Årets tema var "Möten och avsked" och vi koncentrerade oss på marknaden, järnvägen, invandring, utvandring, amerikabrev, missionärer och Albatross.

### Frimärkets Dag

Den 30 september var det Frimärkets Dag som hölls utomhus vid Stationsgatan 3 med bland annat en utställning om Bertil Petterssons TV-mottagning i mitten av 1950-talet.

### Mat & dryck

Arkivens Dag den 11 november hos Järnvägshotellet blev en bra dag för ÖHS.

Det visade sig att idén att förlägga utställningen till en restaurang blev mycket uppskattat. Restaurangägarna Inger och Jonny var mycket nöjda med dagen. De serverade fisksoppa och gulaschsoppa till de som önskade lunch.

Ett hundratal personer besökte under lördagen och söndagen utställningen som hade tema "Mat & dryck". Flera berättade ytterligare om bilderna.

Dessutom vi låna en tavla, sammansatt av tre foton över gamla bebyggelsen i början av 1900-talet. Vi fick låna tavlan



Stig Andersson var en av många som kom för att studera utställningen kring Kulturhusens Dag. Foto: Per Bunnstad

för att scanna av de s:n och eventuellt förstora den.

Två lotterier såldes och vinsterna var naturligtvis kokböcker, men även andra böcker ingick i lotteriet. Det blev att bra tillskott till kassan.

Efter helgen flyttades utställningen till biblioteket, där bilderna visades under några veckor. Även där besågs den av ett flertal.

## Händelser 2007

(tipsa om händelser)

Läs mer i kalendern hos [www.skillingaryd.nu](http://www.skillingaryd.nu)

### Fredag 5/1

Premiär för Skillingarydsrevyn

### Tisdag 30/1

19.30 Åker föreläsning: Bondens liv på 40-talet

### Tisdag 13/2

19.30 Åker föreläsning: Om Filippinerna, med Eric Hammerin

### Måndag 5/3

18.00 Årsmöte Skillingaryds Militärmuseum

### Tisdag 6/3

19.30 Åker föreläsning: Om Marieholms Bruk, av Lars Bard

### Tisdag 20/3

19.30 Åker föreläsning i Församlingshemmet: Körcafé med Z-Kören (Ulf Svenzons kör)

### Lördag 5/5

Skillingaryds vårmarknad

### Lördag 9/6

Preliminär dag för Hjulafton

### Söndag 19/8

Storsöndag på Slätten

### Söndag 9/9

Kulturhusens dag om K-märkta hus

### Lördag 28/9

Preliminärt Frimärkets Dag

### Lördag 6/10

Skillingaryds höstmarknad

### Lördag 10/11

Arkivens Dag – preliminärt om "Odling, parker och trädgårdar"

## Kallelse till möten

### Tisdag 16/1

17.00 Styrelsemöte

### Måndag 5/2

15.00 Arkivgruppen

Prel möten därefter 5/3, 2/4, 7/5

## Vår hemsida

Gå in på [www.skillingaryd.nu](http://www.skillingaryd.nu)

där i menyn till vänster finns vår

hemsida med mycket om Skillingaryd

## FÖRENINGSBREV

Medlemstidning från  
Östbo Historiska Sällskap, c/o Per  
Bunnstad, Box 91, 568 22 Skillingaryd.  
Tel. 070-213 14 66

Artiklar i denna medlemstidning behöver inte stå för sällskapets officiella åsikt utan här har medlemmar möjlighet att göra sina röster hörda.

# B

Tryckt: 19/12 2006 (upplaga 150)

# Östbo inventerar gravstenar



Werner läser psalmerna på Bloméns gravkors.



Malmqvists gravsten.

Hösten 2005 hade kyrkorådet försett många gravar med "gröna skyltar" vilket innebar att man ville ha kontakt med gravrättsinnehavarna. Ofta tas gravstenarna bort om ingen hör av sig eller inte önskar behålla gravrätten.

Vi i Gamla Skillingaryd – Inger Carlsson Remnemark, Karin Ericsson, Werner Ahlgren och Ingrid Gunnarsson – ville passa på att dokumentera dem enligt Släktforskarförningens intentioner. Därför tog vi med oss bors-tar vatten, vita tavelkritor och måttband och begav oss till Tofteryds kyrkogård. Det var härliga höstdagar och vi hade roligt tillsammans.

Först rengjorde vi stenarna och mätte deras höjd, bredd och tjocklek samt försökte tyda texterna och skriva av dem bokstavstroget. Viktigt också att beskriva var de var placerade. Ibland kunde ifyllning med krita förtydliga texten. Naturligtvis fotograferades de.

Nu har vi färdigställt materialet och varje blankett har försetts med personbeskrivning i den mån vi kände till den. Det blev över 200 gravar.

Vi ska nu skicka en cd-skiva till Sveriges Släktforskarförbund i Göteborg, som samlar in uppgifter från hela Sverige.

Gruppen planerar att fortsätta med de övriga gravarna till våren.

Vi har erbjudit kyrkogårdsförvaltningen att ta del av vårt material, men har inte fått något svar från den.

**Gamla skillingarydsgruppen  
Ingrid Gunnarsson**



A P och Chrestina Johannesson.



Werner, Karin och Ingrid samt vid kameran Inger.

## Flera bokprojekt på Östbos önskelista

Det finns en liten grupp från Skillingaryd och Vaggeryd som börjat planera för en skrift om flygets historia i kommunen.

Vår förening har i nuläget ett par personer i denna grupp: Nils Bondeson

och Per Bunnstad. Grundtanken är att det ska bli ett samarbete Östbo, Föreningen Skillingaryds Militärmuseum och Vaggeryds Museiförening emellan. Det är långt ifrån klart att det blir någon bokutgivning men målet är i alla fall en sådan. Kanske någon gång 2008.

Det finns även tankar om andra bokprojekt som metallindustrins historia och affärsliv. Dessutom har det diskuterats att bygga vidare på Joel Anderssons bok om Skillingaryds marknad.

Det är inte brist på idéer men det krävs att vi blir fler som hjälper till för att ro de här projekten i hamn.